

## **kapitalismens störtande är den undertryckta klassens strävan och mål.**

Därför är det icke hos den borgerliga lagen och rätten, skyddet för ett orättvist samhällssystem, som jag söker stöd hos för att bevisa att det åtalade uppropet icke är brottsligt. Ifrågasättande upprop till de värnpliktiga påvisar vilken uppgift soldaterna har, nämligen att de under manövern var utkommenderade för att under oerhörda strapatser lära sig försvara kapitalisternas Sverge. Är detta lögn? Nej, soldaterna kan och har själva vittnat om de strapatser som var förenade med årets höstmånövrer. Att militärövningarna är till för att lära sig försvarets konst är ju ett faktum. Likaledes är det sant att militarismen är ett försvar för kapitalisternas Sverge, ty den undertryckta klassen äger intet i det s. k. fosterlandet som vore värt att offra sig för. Fabriker, gruvor, skogar, gods, allt äges av ett fåtal kapitalister, som med alla medel utnyttjar denna äganderätt till utsugning och undertryckande av arbetarklassen. Det är alltså

## **kapitalisternas fosterland som den undertryckta klassens ungdom skall lära sig att försvara.**

Detta är i strid med deras egna klassintressen.

I uppropet säges vidare att den värnpliktiga ungdomen saknar rösträtt trots att deras intressen vid olika tillfällen står på spel. Är icke detta riktigt? Vidare, att borgare och socialdemokrater vill genomföra ett starkt försvar för »fosterlandet», att socialdemokraterna därför vill offra över hundra miljoner på borgardömets försvar och genomföra 140 dagars värnplikt samt att de värnpliktiga skall bli kanonmaten vid detta försvar. Militarismen i det nuvarande samhället är ett försvar för borgardömet och att arbetar- och bondeungdomen blir kanonmaten är det vanvettiga världskriget ett blodigt exempel. För vems intressen fick ungdomen under världskriget ge sina liv? Icke för arbetarklassen men väl för kapitalisterna och de imperialistiska maktgruppernas intressen. Detta står i dag som en oemotsäglich sanning för alla i varje fall för arbetar- och bondeklassen, som både under och efter världskriget fått bära de tyngsta och hårdaste bördorna.